

Prijs van zonne-energie is laag in het licht van broeikas-effect

Klimaatverandering

In publicaties over stroom en duurzame energie lees ik vaak dat zonne-energie te duur is. Ik heb zelf een kleine zonne-energie installatie, gewoon bij een zonne-energie-leverancier gekocht en door mijzelf geplaatst, die ongeveer tienduizend gulden heeft gekost.

Als het goed is brengt de installatie verder bijna geen jaarlijkse kosten met zich mee en zal wellicht minstens 25 jaar meegaan.

Het zijn drie vierkante meter zonnepanelen – twee verticaal voor de winterzon en één bijna horizontaal voor de zomerzon – en daarmee betrek ik jaarlijks tachtig procent van de tijd te veel stroom voor een gezinshuishouden plus de veestallen.

In twintig procent van de tijd is het een beetje krap. Nou en? Dan gebruiken we die dagen wat minder apparaten. Een aansluiting op het net heb ik niet. De zon is voldoende betrouwbaar.

De kosten en het lichte ongemak dat we een paar dagen in het jaar hebben is helemaal niets vergeleken met de situatie waar de aarde op afdendert. Als de westerse burgerij zo doorgaat met de halve wereld rondrijden en rondvliegen, zullen ook in de vruchtbare agrarische gebieden, zoals het gebied waar wij wonen, zomers verschroeiende omstandigheden ontstaan, met steeds uitgebreidere droogtes en veelvuldige bosbranden.

Misoogsten zullen het gevolg zijn, veesterfte ook, allemaal zaken die de klimatologische aftakeling versterken. Het lijkt onwerkelijk, maar er komt onherroepelijk een tijd dat klimaat-, voedsel-, en grondstofonzekerheid de stabiliteit van alle menselijke cultuurprocessen gaat aantasten. Dan komen we voor het perspectief van de mondiale hel. Is dit voorkomen ooit te duur?

De aanpak van het versterkte broeikas-effect lijkt nu veel te veel op een wedstrijd in het almaar uitstellen van het onder ogen zien van een ingrijpend verloren positie. Een wedstrijd tussen bejaarde partijen, die, vergroeid met olie en gefixeerd op winnen, bereid zijn tot enorme klimatologische waaghalzerij. Wel buiten hun eigen toekomst vanzelf, en dus heel koelbloedig, nuchter en stoer allemaal.

Ik pleit voor meer bescheidenheid, angst en beven, en praktische stapjes. Begin gewoon!

J. Nijssen